

BoekStart

Boekidee voor de kinderopvang



Het boompje

Tekst en illustraties van Loek Koopmans

Christofoor; 2008: prentenboek met 12 prenten over linker- en rechterpagina; blokjes tekst van 4 tot 7 regels



Weet jij hoe de naalden van een kerstboom in je vingers prikken als je ze aanraakt? Dan begrijp je hoe het boompje in dit boek zich voelt. Het is een mooi groen gezond boompje maar het is niet gelukkig met zijn stekelige naaldjes. Het wil liever zachte blaadjes en droomt zelfs van blaadjes van zuiver goud. Die wens komt uit. Maar als het donker is, steelt een dief de gouden blaadjes en staat het boompje kaal en droevig in het bos. Het wenst nu blaadjes van glas maar die vallen door een storm aan scherven. Als het boompje daarna ook zachte groene blaadjes kwijtraakt, verlangt het terug naar zijn eigen kleine groene naaldjes. En dat gebeurt. Er valt bovendien een ster naar beneden die blijft steken tussen zijn takjes. Het boompje lacht en straalt want nu is het een echt kerstboompje!

Voor oudste peuters

Dit is een fijn boek om voor te lezen aan je peuters in de laatste weken van het jaar. Overal in het land zien zij de lichtjes van kerstbomen om zich heen. Je merkt dat ieder jong kind, met welke culturele of religieuze achtergrond dan ook, gefascineerd raakt door die wonderlijke wereld. Het is magisch voor ze. Het sprookje waarin het boompje bijzondere wensen heeft die uitkomen, past precies bij het magisch denken dat ongeveer op driejarige leeftijd begint. Als je nog niet weet hoe de zaken feitelijk in elkaar zitten moet er wel toverkracht achter schuil gaan: een boompje is bedroefd en wenst iets dat eigenlijk niet kan maar toch gebeurt. Het raakt teleurgesteld en tot slot is het tevreden dat het de eigen groene naaldjes weer terug heeft en een nog stralender boompje is geworden dan waar het van droomde. Zo gaat dat in sprookjes en je zult zien dat je peuters er zich graag door laten betoveren.

Voorbereiden

Wil je je peuters de kans geven om bij dit boekje weg te dromen, lees het dan juist in deze drukke tijd voor op een fijn plekje, liefst maar aan een paar peuters tegelijk en maak er een rustig moment van.

- Bij een verhaaltje als dit blijven peuters graag luisteren zonder dat je het voorlezen van de tekst regelmatig onderbreekt met je vragen. Achteraf er over praten is dan prettiger.
- Blijf wel stil op bepaalde momenten om af te wachten of de kinderen met een opmerking komen. Denk aan 7 seconden wachten voor je verder gaat.
- Je maakt iets bijzonders van het voorlezen van dit sprookjesachtig verhaal door de magie te laten doorklinken in hoe je de rijke taal voorleest, bijvoorbeeld:
 - » p. 2: Dromerig: *Toen viel het boompje in slaap en droomde de hele nacht van gouden blaadjes en toen het de volgende ochtend wakker werd ...*
 - » p. 6: Blij verwonderd: *... glazen blaadjes (...) en toen de zon doorbrak, fonkelde het door het hele bos dat het een lieve lust was (...) dat was de wind die zachtjes tussen de blaadjes blies. Dat klingelde zo mooi.*
 - » p. 10: Verwachtingsvol: *... En weer werd het avond en weer viel de nacht. En weer sliep het boompje en droomde z'n liefste wens ...*
 - » p. 12: Blij, gelukkig: *... En zo werd het de gelukkigste dag uit het leven van het boompje.*





Introductie

Voordat je gaat voorlezen roep je bij de kinderen al wat nieuwsgierigheid op voor het onderwerp van het boek. Dat lukt het best door iets concreets te doen, bijvoorbeeld:

- **Kerstboom**
 - » Wandel met de kinderen naar een plek waar ze een kerstboom kunnen zien om die eens goed te bekijken en vooral om te voelen of de naalden van de boom prikken. Vinden ze het een mooie boom? Vertel dat de boom in het bos opgroeit en met lichtjes erin een kerstboom wordt.
- **Blaadjes voelen**
 - » Misschien kan het rechtstreeks buiten dat je de kinderen aan blaadjes van planten of struiken laat voelen. Zijn die stroef, zacht of glad? Anders kun je ze dit binnen laten ervaren door takjes met verschillende blaadjes en naalden neer te leggen en die te laten onderzoeken.

Voorlezen en praten

De magie van het verhaaltje komt goed tot zijn recht als je de sfeer aanpast. Bijvoorbeeld zoals een Pm dat doet met vier van haar oudste peuters: Badr, Otis, Aya en Mila. Ze heeft de leeshoek wat verduisterd en een kleine slinger kerstlichtjes opgehangen. Ook heeft ze een doosje met een zacht lapje, waarin een paar heldere glazen sterretjes zijn verpakt.

- Pm leest langzaam de tekst die gaat over de glazen blaadjes die het boompje wenste. Daarna wacht ze af. De kinderen bekijken de plaat aandachtig.
- Otis strijkt voorzichtig met zijn vinger over het boompje: 'Nu is-ie van glas.'
- Aya en Badr willen ook voelen en Mila zegt: 'Die wil het boompje graag áááltijd houden.'
- Pm knikt: 'Dat denk ik ook. Nu is het boompje zó mooi.'
- Aya knikt: 'En het waait, klingel klingel!'
- Badr: 'Hij moet heel stil staan, anders valt-ie kapot.'
- Pm haalt op een spannende manier het doosje tevoorschijn en terwijl ze het vasthoudt laat ze het Otis openmaken: 'Heel voorzichtig....!' De kinderen zien de glazen sterretjes en Pm laat ieder kind er voorzichtig een pakken.
- Aya houdt haar sterretje omhoog en ziet hoe de kerstlichtjes er doorheen fonkelen.
- Pm: 'Dat is mooi Aya. Nu straalt jouw sterretje helemaal!'
- Het wordt een fijn spelletje. Het is mooi om te zien hoe de kinderen aanvoelen dat ze voorzichtig met de glazen sterretjes moeten omgaan.
- Mila: 'Nou heeft het boompje glazen blaadjes!'
- Pm: 'Ja, en hier in het boek staat: 'Wat was het boompje blij met zijn glazen blaadjes. En toen de zon doorbrak, fonkelde het door het hele bos, dat het een lieve lust was!'
- De kinderen kijken tevreden. De sterretjes gaan weer terug in het doosje en Pm zegt: 'We gaan verder lezen!'

Verwerken

Kinderen verwerken de inhoud van het boek beter als je na het voorlezen nog een activiteit doet die goed aansluit bij het boek.

- **O dennenboom**
 - » Het liedje 'O dennenboom' sluit wel heel mooi aan bij het verhaal over het boompje. Voor peuters moeilijk om te zingen maar laat het horen via internet.
- **Gouden blaadjes**
 - » Knip blaadjes uit stevig papier en laat de kinderen die goud verven. Geef ze mee naar huis of plak ze allemaal op een boom die je op een groot vel hebt getekend.